

Vraag het aan Morya**Ik ben bij je**

“Heel veel liefde is er in het hart van mensen die streven naar verduidelijking. Ook in Mijn hart is dat aanwezig, en Ik wil altijd aanwezig zijn bij mensen die zoekende zijn in een zekere strengheid voor zichzelf, en in een mildheid voor anderen.

En op deze punten moet je jezelf ook kunnen aanpakken, dat je weet: ‘ik heb een weg te gaan, en ik zal die weg ook durven gaan, en ik doe het niet alleen’; want je hoeft de weg niet alleen te gaan; Ik ben als een broeder, de kleinste van allen onder jullie aanwezig, en Ik zal zorgen dat Ik klein blijf.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”
(uit hoofdstuk 17: ‘Ik ben als een broeder’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 88

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


